

HET WAS SUPER!

Ik wil iedereen bedanken voor, alweer, een superleuke Kampweek.

Groetjes,
Yasmin uit Terneuzen en tot
volgend jaar.

Weeksluittied

Het is voorbij die mooie Kampweek
Nu ben jij weer lekker thuis
Zing dit liedje met je ouders
En rust daarna maar lekker uit.



Kimberly Mijster
De Mimi Uilen

Er was eens een meisje die heette Barbara.
Ze had een groentewinkel en verkocht rabarber.
Daarom noemde alle mensen dat meisje
Rabarberbarbara.
Later begon ze een cafe met een bar.
Op het raam stond: Rabarberbarbarabar.
Er kwamen wilde mannen op bezoek, echte barbaren.
Die heette rabarberbarbarabarbarbaren.
O, wat hadden die lange baarden.
Die baarden heetten
rabarberbarbarabarbarbarenbaarden.
En de barbier die ze moest knippen was de
Rabarberbarbarabarbarbarenbaardenbarbier.



Hallo allemaal!

Even een bedankje voor de kampweek en iedereen
die meehelpt met de leuke activiteiten! De sportdag
was heel leuk! Daag!

Groetjes,

Afrikaanse voudlopers

P.S: (raadsel)

Geenen: het zijn na-apers

**DE VOLGENDE MENTOREN ZIJN VOOR HET LAATST IN
HATTEM: ANITA, CAROLA, ERIK, RUDOLF, SYLVIA EN ANJA
UIT WEMELDINGE. JAMMER HOOR! MAAR BEDANKT
VOOR JULLIE INZET! (NAMEN: S.N.K BEDANKT)**